



## Fröken Ellen Fogelmarck

f. 1867, dotter till professor Emil Fogelmarck och ständig sommargäst på Dalarö.

Intervjun är gjord 1946 av Brita Stjernswärd.  
Nordiska Muséet

**Bild nr**

A213-4

**Tid**

← 1946

**Kategori / Plats**

Persongalleriet

**Motiv**

Intervju

Min syster och jag var galna i teater och opera och när vi hörde att fröken Selma Ek hade köpt villor här och hyrde ut, det var vid Strandvägen 15 numera, tiggde vi pappa att hyra där. Arvid Ödman hyrde den andra stugan. August och Julia Håkansson bodde på Jutholmen.

Taffel medförde vi från stan och den fördes upp till missionshuset när de skulle ha fest. På kvällarna spatserade vi i månskenet på lotsbryggan. Man seglade rätt mycket, 6 st. uthyrningsbåtar fanns, det kostade en krona i timmen.

Familjen Wolgers ägde halva Dalarö och familjen Berg på Smådalarö ägde resten.

Vi hade alltid med oss både sängkläder, glas och porslin från stan. Vi for ut med ångbåten.

På 80-talet bodde här mycket judar, Marcus, Josephson, Bonnier bl.a. Konstnären Robert Thegerström hade ateljéer nere vid sjön. De bildade en förening Thegerström, Richard Bergh och pappa och gjorde promenader. De brukade gå runt Sandviken.

Vita huset ovanför hotellet hyrdes ut, där bodde tanterna Löwen. Nedanför hotellet fanns också ett kallbadhus. Längs Strandvägen fanns små badhus och bassänger. De ruttnade ned och revs för en tio år sedan.

Zorn bodde här och målade och Christian Eriksson bodde här med madam Tramcourt. Hon var rysligt söt.

Vi bodde också vid Smådalarö, men vi gick hit och spelade tennis. Efter 1910 var det många år som vi inte var här.

1885 minns jag att jag som 16-åring var med på en bal på hotellet, som Jörgen skrev om i tidningen Budkaveln, Buskalven kallad.

Man satt och sydde mycket och någon läste högt. Man skulle alltid ha ett sommarhandarbete. Och jag översatte följetong från engelska, till Dagens Nyheter. Det var genom Jenny Bonniers förmedling. Jag fick betalt och jag samlade för jag ville gärna resa utomlands och reste sedan också mycket.

*Anm:* Ellen Augusta Charlotta Fogelmark Ogift. (utan "c" i namn)

## DHF:s tillägg



Dalarö Strandväg 15, 1948.

Mer om fastigheten och operasångerskan Selma Ek finns att läsa om i DHF:s redovisning nr 101.



Selma Ek.  
Fotografi.

