



JANSSONS LIVS

Speceri- och diversehandel vid Smådalarövägen, Stranden 2, var en liten lanthandel med en golvyta om 63 kvm.

Där det gick att köpa nästan allt, det som inte fanns i lager togs hem på beställning. Där fanns bl.a. mjölk, cement, pappspik, välhängd biff, ägg, Apotekarnes sockerdricka, lagrad prästost, Gammelgårdens Knäckebröd och Servalack. Vintertid, 1950, var två biträden verksamma i handelsboden och sommartid sex biträden.



Nils Jansson
1953

Bild nr
593

Tid
1952

Kategori / Plats
Verksamhet

Motiv
Janssons Livs vid Smådalarövägen

Bildbeskrivning

Affären startades och ägdes ursprungligen av Arvid och Anna Törnlöv som tidigare drivit jordbruk i Östra Ösby.

Arvid och Anna lät bygga affären som en tillbyggnad till befintligt hus 1921.

Anna som var en aktiv person ville ha något att engagera sig i.

När familjen Törnlöv 1934 adopterade en flicka, Elna, hyrdes affären ut till Hugo Dahlberg.

Men Hugo, som led av hjärtproblem orkade inte med den tidvis mycket krävande verksamheten.

Vilket ledde till att Nils Jansson under senare delen av 1945 avtalade om förvärv. Nils hade tidigare arbetat som biträde hos Joel Olssons i Väddö Backa och kom till Dalarö 1927 där han under en tid fick arbete hos Carl Carlssons Speceri, Delikatess och Diversehandel på Dalarö.

Ingenting var omöjligt när det gällde service för Nils, som under åren hade ett väl inarbetat samarbete med övriga affärer i Dalarö.

Efter 49 år, den 4 juni 1995, stängde Nils Jansson slutligen affären, han var då 88 år gammal.

Vi tar tacksamt emot kompletterande uppgifter om denna bild.
information@dalarohembygd.se