

Nedanstående fakta/årtal etc. har fastställts med hjälp av uppgifter tagna ur litteratur som berör Dalarö och med hjälp av boende på Dalarö.

Ev. felaktigheter kommer efterhand att rättas, kontakta: <mailto:information@dalarohembygd.se>

---

### Årtalet var

- 1250 Dalarö omnämns redan på 1200-talet som "Dalernsund" i Valdemar Seirs jordebok.
- 1393 Tyska krigsfartyg fryser fast i Dalarö, de s.k. Fetaliebröderna. Svenskarna anföll över isen som härvid brast, och tyskarna kunde så småningom fortsätta in mot Stockholm.
- 1435 Kung Erik af Pommern förlorar sitt största krigsfartyg invid Dalarö.
- 1467 Släkten Tott övertar Sandemar.
- 1500 -talet. Svenska flottan passerade ofta Dalarö så sannolikt fanns ledsagare och styrmän redan då.
- 1501 Kung Hans av Danmark låg i Dalarö med sina 14 stora skepp innan Häringe brändes.
- 1518 Den danske kungen Kristian II drog samman sin flotta vid Dalarö, för att anfälla Stockholm, förhandlingar med svenskarna, varefter danskarna åter avseglade till Danmark med Gustav Vasa.
- 1525 Flaggskeppet "Lybska Svan" sjunker norr om Dalarö med last av dyrbarheter från Kalmar slott.
- 1564 Jakob Bagge avseglade från Dalarö med 23 skepp till Öland för att möta den dansk-lybska flottan. Amiralsskeppet Mars exploderade och sjönk med 1000 man ombord. När flottan kom tillbaks till Dalarö sände Erik XIV ut Jöran Persson för att utreda händelsen, den s.k. Dalarörafsten.
- 1565 Kung Erik XIV anlägger ett skeppsvarv på St. Rotholmen.
- 1565 Per Axelsson Banér tappar penningsäcken med flottans avlöning i vattnet utanför Hotellbryggan.
- 1568 Flottans varv på Rotholmen sysselsätter 52 man.
- 1570 Johan III avseglar med 33 stora örlogsskepp från Dalarö.
- 1576 Örlogsskeppet "Lybska Örn" sjunker syd om Dalarö på sin väg till Estland med förnödenheter.
- 1609 Kungen sänder ut ett skepp med uppgift att preja och begära in namn, destination, last etc.
- 1610 Lotsen, styrman Peder Nilsson fick Edesön av kungen 20 maj 1610 för att lotsa kungens skepp.
- 1610 Det året fanns två fastboende lotsar på Dalarö (Edesön). Den första vid namn kända lotsen hette Peder Nilsson.
- 1623 Bestäms att Dalarö ska anordnas som ett lås gentemot Stockholm. Gustav II Adolf anlägger en skans på Skansberget.
- 1624 Gustav II Adolf vistas en vecka på Dalarö.
- 1625 Marken i Dalarö som tillhört Kronan tillföll genom byte Tyresö fideikommiss.
- 1628 Örlogsskeppet "Riksnyckeln" sjunker vid Vikstens skär, samma år som regalskeppet Vasa sjönk på sin jungfrufärd nedanför Söders höjder.
- 1632 "Then Konungzlige Tollkammaren" beslutades av Axel Oxenstierna skall förläggas i Dalerne.
- 1633 Beskrivning av en resa midsommartid till Dalehamn. 24-åriga Rosenhane berättar, bodde hos bonden i Sandemo.
- 1636 Sjötullen flyttar till Dalarö, tullkammare inrättas – vilket är det år då Dalarö anges som samhälle.
- 1636 Tyresö bryter med Österhaninge socken och blir en egen socken, vari Dalarö ingår som kapellförsamling.
- 1638 Den första krögaren, Johan Eriksson, får rätten att öppna krog på Dalarö, privilegiebrev utfärdas den 9 april 1638.
- 1640 Ett första tullhus uppförs på Dalarö.
- 1642 Rikskanslern Axel Oxenstierna dricker spanskt vin på Erikssons krog på Dalarö. Besöket leder till att tullverksamheten på Dalarö får en egen brygga.
- 1644 Drottning Kristina besöker Dalarö den 30 maj med några hovjakter. Inför Drottningen och 5940 man läser amiralen Klas Fleming upp flottans nya instruktioner omfattande 24 stycken. När flottan avseglar utbrast Drottningen "Der swäfwar wår Crona på wattnet".
- 1644 Då låg hela svenska flottan i Dalarö under augusti-september eftersom sjukdom och smitta förelåg.
- 1645 Drottningen kommer ut den 20 maj för att ge flottan instruktioner inför årets expedition.
- 1648 Drottning Kristina kommer till Dalarö för att möta sin mor, änkedrottningen Maria Eleonora, som 1640 flytt från Sverige men nu återvänder.
- 1649 Maria Sophia de la Gardie donerar 100 riksdaler till "Dalarö kapells uppbyggning".
- 1649 Infördes i Sverige gästgiveri- och skjutsförordning, bestod sedan till 1933.
- 1652 Dalarö kapell står klar – bygget möjliggjort efter donation av Maria Sophia de la Gardie.

- 1654 Samlades 12 örlogsskepp för att föra drottning Kristina till Rom, men drottningen ändrar sig och far landsvägen till Rom.
- 1654 Kungen sänder den 20 september ut underlöjtnant till Landsort med order att spana, dag och natt efter prinsessan Hedvig Eleonoras skepp.
- 1654 Kungen Karl X Gustav med hovet är på Dalarö den 12 oktober för att invänta sin trolovade och den 13 oktober kommer fem örlogsskepp till Dalarö med Sveriges blivande drottning, Hedvig Eleonora.
- 1655 Armen lastas ombord på 31 skepp, som under Karl X Gustaf seglar till Polen.
- 1656 Arbetet påbörjas att bygga en ny skans på Stockskäret/Stockholmen – Dalarö Skans. Den på Skansberget från 1623 var helt förfallen.
- 1656 5 skepp avseglar från Dalarö för att hämta Drottningen som befinner sig i Preussen.
- 1656 Lillklockan i klockstapeln gjuts av klockgjutaren Jöran Putensson. Den skänktes av Christian Brendtschneider som då var tullförvaltare.
- 1657 Hela svenska flottan ligger infrusen i Dalarö vintern 1657-1658.
- 1666 Sex örlogsskepp på väg till Portugal för att lasta salt fryser fast vid Dalarö. Skeppet Fenix skulle till Nordafrika för att förhandla om sjööveriet frös fast redan i december.
- 1667 9000 riksdaler anslås till ett hus för kungar, ambassadörer och högreståndspersoner. Men huset kom först till stånd 1788, det nuvarande Tullhuset.
- 1668 Reguljär postgång en gång i veckan mellan Stockholm och Dalarö.
- 1674 Lotspeng införs för skepp med större djupgående än 12 fot, 28 öre gånger skeppslängden i fot.
- 1675 Karl den XI samlade svenska flottan för anfall mot danskarna.
- 1675 Karl XI och riksamiral G O Stenbock äter middag på regalskeppet Kronan som ankrat i Dalarö.
- 1675 Per Eriksson utses till Sveriges första lotsåldersman, med placering i Dalarö.
- 1676 Amiralskeppet Riksäppet byggd 1661 sjunker den 6 juni mellan Skansen och Aspö.
- 1676 Hela svenska flottan ligger infrusen i Dalarö.
- 1676 Riksäppet driver mot en klippa NO om skansen och sjunker.
- 1676 Uppförs ett upppassningshus lotsarna på Jutholmen.
- 1676 En klockstapel uppförs för 122 dlr.
- 1677 Avskiljs Dalarö församling från Tyresö och får härmed egen kaplan.
- 1680 Godset Sandemar fideikommiss grundades vid slutet av 1600-talet.
- 1680 Huvudbyggnaden, träslott, på Sandemar uppfört av Riksrådet, Greve Gabriel Falkenberg.
- 1680 Redan nu har brandtillsyn tillkommit dvs någon hade till uppgift att nattetid gå runt i samhället.
- 1686 Den 1:a maj, hölls den första sockenstämman.
- 1690 Vid 1600-talets slut bodde över 200 personer på Dalarö.
- 1690 Ett kaplanboställe på Hässelmara, Ornö, uppläts åt kaplanen (Dalaröprästen). En mindre stuga fanns dock att tillgå på nedre delen av tullhustomten. Efter 1779 flytt till nuvarande prästtomt.
- 1698 Dalarö skans utvidgades och förstärktes efter ritningar av Erik Dahlberg.
- 1700 De hus som uppfördes under 1700-talet, främst av lotsar och tullvaktmästare var små låga rödmålade timmerhus.
- 1707 Inrättades en kyrkolokal under kommandantbostaden på Dalarö Skans.
- 1708 Dåvarande kapell får större fönster 1708-1709.
- 1710 Pesten kommer till Dalarö med ett fartyg från Livland. 136 personer dör varav ca en tredjedel Dalaröbor. Ca 100000 svenskar dör.
- 1712 Läs om skalden Runius resa och upplevelser på påsken med en "beckhäst" d.v.s. en skuta som tog över ett dygn till Dalarö. Detta och dalaröupplevelser i dikten "Friskens och Runii resa till Dalerön".
- 1719 Ryska galärflottan bränner de flesta husen i Dalarö som ligger kustnära, kyrkan och Sandemar skonas.
- 1724 Dalarö skans är färdigbyggd, med undantag för tornet.
- 1726 Dalarö får postgång två gånger i veckan.
- 1738 Sandemar gods köps av lagman Carl Wattring varvid fideikommiss instiftades.
- 1740 Första kända planeringsunderlaget är en karta upprättad av lantmätare Johan Nessner.
- 1740 Carl Christian Gyldeker har byggt upp ett bränneri på Smådalarö gård.
- 1745 Invigdes klockstapeln och en nygjuten storklocka invid kyrkan. Denna kallas "Basfiolfodralet" och ersatte klockstapeln från 1676.
- 1750 363 bofasta personer.
- 1751 20 ordinarie lotsar, 17 lotsande lärlingar och 11 lotslärlingar.
- 1761 Avreste delar av Södermanlands regemente från Dalarö till Pommern.
- 1770 Kungligt postkontor, med egen postmästare, Lars Filèn inrättas på Dalarö den 14 mars. Det låg då på Dvärgbacken 1.
- 1774 Smådalarö kvarn byggs av C C Gyldeker.
- 1776 Stor donation från C C Gyldeker för ny kyrkobyggnad. Används under 1780-talet för ombyggnad.

- 1779 Nuvarande prästtomten vid Fiskehamnen doneras till kyrkan av C C Gyldener. C C Gyldener dör.
- 1780 Lindarna invid kyrkan planteras.
- 1786 Planer och kostnader godkänns av kyrkorådet beträffande ombyggnad av kyrkan och kyrkan får nu sin nuvarande planlösning och exteriör.
- 1788 Dalarö skans renoveras igen och bestyckas med 24-pundskanoner under krigsperioden 1788-90.
- 1788 Nuvarande tullhus invigs (1787-88) det gamla tullhuset förstördes av ryssarna 1719. Ritningarna gjordes av arkitekt Erik Palmstedt.
- 1793 20 lotsar och 8 lotsdrängar anställda i Dalarö.
- 1796 Upprättas en karta över Dalarö av lantmätare Jeremias Lifman på uppdrag av landshövding Samuel af Ugglas.
- 1796 Bebyggelsen har brett ut sig österut ända till platsen Lyngsåsa.
- 1800 523 bofasta personer.
- 1800 Skärgårdsdelen inklusive Smådalarö får ny ägarinna 25/11. Grevinnan Brita Bonde på Trolleholm.
- 1800 På 1800-talet väcks Dalarös krav på att läkare, apotekare, brandstodsföreningar och handelsbodas.
- 1802 Såldes skärgårdsdelen bl. a. Smådalarö till Carl Petter Blom av grevinnan Brita Bonde.
- 1808 En optisk telegraflinje upprättades. Denna lades ner men återupptogs igen 1836.
- 1813 Carl Petter Blom donerar en stuga som den första fattigstugan.
- 1817 Förutom lotsåldersman Johan Petter Ammilon, 19 ordinarie lotsar, 10 secundlotsar, 15 ordinarie lotsdrängar, 19 lotslärlingar. Sammanlagt 64 personer vid Dalarö lotsplats!
- 1830 En kolerakyrkogård anlades invid kanalen med gravsten "Vilorum för i farsot borttryckta 1830". Kyrkogården restaurerades på ESS (Edward Sjöbloms skärgårdsfond) initiativ år 1984.
- 1834 Anders Berg som ärvt bl.a. Smådalarö Gård dör år 1835. Gården drevs vidare av änkan Anna Sofia och barnen.
- 1834 Koleran når Dalarö igen och man fick göra en ny särskild begravningsplats på ön Aspö. Där begravdes 16 personer.
- 1836 Optisk telegraflinje återupptas och läggs ned 1869.
- 1839 Den första lustresan, 7 juli, med hjuldrivna ångslupen Bellman till Dalarö.
- 1844 Inrättades den första skolan i hyrd lokal på övre våningen i hotellets annex. Lärare var officerskadetten Rosenqvist.
- 1845 Svältens år – organiserad nödhjälp – ansvarig var pastor Söderén.
- 1847 Skråväsende avskaffades och näringsfrihetsförordningen började gälla i Sverige och kryddhandlare Nils Fredrik Blomberg flyttade ut till Dalarö och öppnar en handelsbod i annexet till Dalarö hotell.
- 1848 Församlingen köper egen skola i kyrkroten för 200 riksdaler ovanför Nordamerika. Mellan Nordamerika och Amerikaberget.
- 1850 583 bofasta personer.
- 1850 -talet. Hotellet byggdes och drevs i många år av tre systrar Hultman.
- 1851 I ett protokoll anges att Huvudskärs kyrkobyggnad flyttats och används som postkontor på Dalarö.
- 1852 I Dalarö finns 1 lotsåldersman, 14 mästrelotsar, 23 sekundärlotsar och 10 lotslärlingar.
- 1852 Reguljär ångbåtstrafik från Stockholm till Dalarö med hjulångaren Ægir. Året efter Ran.
- 1852 I kyrkan installeras dragjärn enär taket bågner under det alltför tunga teglet.
- 1853 Beslut tages om Fattigvårdsstadgan med hemortsrätt.
- 1854 Garnisonen på Dalarö skans indrages och bestyckningen flyttas till Vaxholm. Garnisonskyrkans inventarier överlämnades till Dalarö församling som en gåva men som sedermera försålles. Undantag är nattvardskärnen m.m som överlämnades till Pontonierbataljonen.
- 1855 Ett apotek öppnas på Dalarö, apotekare var J. Keyser som får tillstånd av Sundhets Collegium i Stockholm, att under sommaren försälja medikamenter. Sockenstämman tillstyrkte med motiveringen att försäljningen inte kunde medföra något negativt för församlingen. Försäljningen på Dalarö lyder under apoteket Fenix i Stockholm.
- 1855 Ny koleraepidemi krävde sjutton offer under augusti-september.
- 1855 Hjulångaren Wermdö övertar trafiken till Dalarö.
- 1858 Elektrisk telegraflinje mellan Stockholm - Dalarö invigs.
- 1859 Handlare Blomberg avlider och Fredrik Westenius övertar handelsrörelsen i nya lokaler som finns kvar än idag.
- 1859 Badhusläkaren Gustaf Tholander döper alla vägar efter asa-gudar och kända personer.
- 1860 Badsocieteten etableras. Man anordnar soaréer, dans och konserter i kyrkan.
- 1860 Kallbadshuset byggs sannolikt detta år.
- 1860 Sotholms provinsialläkardistrikt inrättas där Dalarö ingår.
- 1860 -talet. Societetshuset med anor från 1700-talet byggs om och dekoreras med ornament.

- 1860 -tal. De Wendtlandska villorna byggs. Landshövding Wendtland (Treberg) och bryggaren Dubois, invid Kroksplan.
- 1860 Robert Thegerström äger Skogshyddan (Lyngsåsa) till 1906.
- 1860 Handlare Erik Kock köper norra udden vid Fiskarhamnen. Ger udden dess namn.
- 1861 Ett nybyggt skolhus invid Treberg var färdigt. Det gamla auktionerades bort för över 900 riksdaler.
- 1862 Enligt kommunallagstiftningen fick nya kommunförvaltningen allt ansvar utom de rent kyrkliga.
- 1862 Under flottbesök från England får linjeskeppet Trafalgar grundkänning vid Jutholmen.
- 1863 Dalarö socken blir egen kommun, självstyre.
- 1863 Ett nytt fattighus uppföres. 1872 sex kvinnor boende.
- 1865 Varmbadhuset byggs.
- 1865 Snabbgående hjulångaren Jacob Bagge med sina 11 – 12 knop sätts in på trafiken till Dalarö.
- 1867 Tullvaktstugan byggs efter ritningar av Nils Gustav von Heidenstam. De första tjugo åren som lotsuppassningshus. Därefter som vaktstuga för tullbevakningen.
- 1868 August Blanche hyrde i Societetshuset i många år, detta var hans sista. Fru Lindgren var värd.
- 1869 Optisk telegraf läggs ned, en station var Dalarö.
- 1869 Det nya huset Fredrikshäll, nu Gammelgården, med 15 rum och tre kök är klart. Fredrik Westenius betalade kontant 1000 kronor till Fru Berg på Smådalarö för tomten.
- 1871 Strindberg besöker Dalarö vid många tillfällen på 1870-talet och hyr på Dalarö sommaren 1880 1891 och 1892.
- 1871 Distriktsläkare anställdes för Dalarö och Ornö som inte minskar provinsialläkarens åligganden.
- 1871 Ny begravningsplats vid Vadviken efter donation av mark från familj Braunerhielm på Sandemar.
- 1871 Apotekare Rosén, Sotholms härads, Östnora by i Västerhaninge, öppnade ett filialapotek i Dalarö.
- 1872 Tullkammare i Dalarö drogs in och organiseras om till tullstation.
- 1873 Det år 1861 uppförda skolhuset brann ner. Hyrde i två år nedre botten i tullhuset.
- 1873 bildas Ångbåtsbolaget Dalarö och med sin ångare Dalarö konkurrerade med Jacob Bagge.
- 1874 Den sista hjulångaren Jacob Bagge upphör att trafikera skärgården.
- 1875 615 bofasta personer.
- 1875 Ett nytt skolhus, som används än idag, uppfördes på samma tomt.
- 1875 Konstnärerna börjar besöka Dalarö och bildade sedermera den s. k. "Dalarökolonin".
- 1876 Byggnadsstadga upprättas för rikets städer vari tillämpliga delar berör Dalarö.
- 1876 Utifrån kungligt brev 1876 upprättar J A Wallquist en karta med "tomtnr" över Dalarö 1879.
- 1877 De centrala delarna av Dalarö blir municipalsamhälle.
- 1877 Byggnadsnämnd inrättas, där ägaren av Smådalarö ingår.
- 1877 Flaggskeppet Dalaröström ägt av Ångbåtsbolaget Nya Dalarö börjar trafikera Dalarö.
- 1880 Anders Zorn med Emma Lamm hyr under åtta somrar hos lotsen Gustav Dahlström. Många av Zorns berömda målningar har skapats på Dalarö och närliggande öar.
- 1880 Mellan åren 1880-90 ökar bebyggelsen med 70%.
- 1880 Gamla kyrkogården invid kyrkan är fullbelagd.
- 1880 Då anländer expeditionsfartyget "Vega" efter en lyckad resa efter sökande av Nordostpassagen.
- 1880 -talet. De gyllene sommargäststugorna då många pampiga sommarvillor byggdes.
- 1881 köpte målarmästare Martin Eklund från Stockholm gästgiveriet från patron Petter Berg och byggde om. Bl.a. verandor mot sjön. Ett nytt namn skapades, "Eklundshof".
- 1883 Ernst Josephsson målar den kända tavlan av fröken Jeanette Rubensson.
- 1887 Detta år publiceras boken Hemsöborna som Kymendöborna då ogillade.
- 1889 Den sedan 1779 fungerande prästgården rivs för att ge plats till en nybyggd prästgård.
- 1890 Vid slutet av 1800-talet utgör Dalarö en fashionabel badort.
- 1890 En brand förstör 27 hus i centrala Dalarö den 30 september med början i hotellets kök.
- 1890 Folkmängden uppnår år 1890 den högsta fast boende siffran som sedan ej överskrids, 819 personer. Sommarboende ca 650 tillkommer. (Detta skrevs 1937)
- 1890 Stadsplaneförslag upprättas eftersom branden ödelagt främst delarna kring hotellet.
- 1890 Stadsplanen redovisas på karta upprättad 1893-94, kartan används även vid tomt- och gatureglering.
- 1890 Nuvarande prästgård uppföres.
- 1891 Lotsvaktstugan i Fiskarhamnen byggs, ombyggd i början av 1930-talet.
- 1891 Dalarö Hotell och Restaurang öppnar igen efter branden av mamsell Hultman.
- 1893 S A Andrée landar med ballongen Svea efter en rekordflygning från Stockholm.
- 1893 Järnväg "Saltsjöbanan" öppnar för trafik 2/7 mellan Stockholm och Saltsjöbaden, varvid båttrafik från nydöpta "Dalaröbryggan" till "Saltsjöbadsbryggan" i Vadviken inrättas. Ångbåtsbolaget Nya Dalarö tvingades lägga ner sin trafik.
- 1895 En ny Brandordning fastställdes den 14 maj av dåtidens Länsstyrelse, kallad Landskansliet.

- 1898 Verner von Heidenstam bor en tid på Dalarö.
- 1899 Den första stadsplanen över Dalarö fastställs i konseljen den 29 mars. Där bestämdes även om brandgator till sjön.
- 1900 Strandvägen anläggs varvid skjul och bodar rivs.
- 1900 776 bofasta personer.
- 1901 Järnväg mellan Stockholm och Nynäshamn anläggs varvid resa till Dalarö underlättas.
- 1904 Nya kallbadhuset vid Strandvägen byggs, var sedan verksamt i ca 25 år tills det revs 1928.
- 1905 Slagskeppet Kaiser Wilhelm II, från Tyskland, besöker Dalarö och grundstöter vid Jutholmen.
- 1910 Första kallbadhuset rivs.
- 1911 Ny stadsplan upprättas av lantmätare Nils Åhlin och fastställs 16 april 1920.
- 1912 Musikpaviljongen från Strömparterren, se år 1924.
- 1914 Första världskrigets utbrott.
- 1914 Vid den allmänna mobiliseringen förläggs landstormsmän på Dalarö. Ett kompani förlades till Dalarö Skans.
- 1917 Tyska fartyget Ingrid Horn kolliderar 31 juli med en svensk båt varvid 19 personer omkommer. De flesta omkomna finns begravda vid Dalarö begravningsplats.
- 1919 En 1919 års mantalslängd bodde 852 personer i Dalarö socken i Sotholms härad.
- 1919 Åtta ordinarie och fyra extraordinarie lotsar verksamma på Dalarö.
- 1922 Elektriciteten kom till Dalarö, först 1942 till Jutholmen.
- 1923 Kyrkoherden Gabriel Arosenius tillträder.
- 1924 Den magnifika musikpaviljongen invid dåvarande Dalarö Hotell rivs. Den hade flyttats från Strömparterren till Dalarö omkring 1912.
- 1925 727 bofasta personer.
- 1928 Då drogs tullstationen i Dalarö in och övergick till att vara kustpostering.
- 1928 Kallbadhuset invid hotellbryggan rivs, se år 1904.
- 1930 Markområde Kattvik-Kolbotten förvärfas från Sandemars fideikommiss.
- 1930 Svensksund anländer till Dalarö eskorterad av jagarna Hugin och Nordenskiöld. Ombord finns kvarlevorna av Andrée, Strindberg och Fraenkel.
- 1930 Röda Korsets ambulansflygplan störtar i Dalarö, ett dödsoffer.
- 1931 Ivar Kreuger hämtar Grete Eberth med dåtidens snabbaste motorbåt "Svalan", över 50 knop.
- 1932 Dalarö Sportklubb bildas.
- 1932 Dalarö hotells annex döps om till hotell Bellevue.
- 1933 Allan Lindeberg blir ny kyrkoherde. Får senare smeknamnet "Faderallan".
- 1933 Lotshuset byggs om till dagens utseende. 1936 enligt andra källor.
- 1935 Tullhuset förklaras som byggnadsminne.
- 1936 Kyrkan restaureras, tidigare hade nödåtgärder vidtagits . Einar Lundberg arkitekt.
- 1936 En filmklassiker, "Pensionat Paradiset" med Thor Modéen, spelas in på Strand Hotell.
- 1936 Dalarö firar 300 års jubileum.
- 1939 Kanalen mellan Vadviken och Askfatshamnen invigs, 21 maj av kronprins Gustaf VI Adolf.
- 1940 Planeras Schweizerdalen för fritidsbebyggelse.
- 1945 Efter relativt omfattande renovering flyttar Södertörns sjövärnsskår till Dalarö Skans.
- 1947 Dalarö Båtklubb bildades.
- 1947 Nuvarande brandstation vid Sveavägen stod färdig.
- 1947 Handelsbanken etablerar kontor på Dalarö.
- 1950 Saltboden köpes av Anders Franzén. Sedan 1990 Anders Franzéns museum.
- 1950 Liljeblads bageri upphörde i början av 1950-talet.
- 1950 Intresset för Dalarö har minskat. Hus förfaller och husfasader kläs med eternit eller plåt.
- 1950 Kattvik-Kolbotten planläggs för fritidsbebyggelse.
- 1950 Ännu i slutet av 50-talet fanns några pensionat kvar, Tykö och Kina vid Odinsvägen och Stockenbergs vid Amerikaberget. Sommarhotellet tillsammans med annexet för en tynande tillvaro.
- 1951 Dalarö upphörde vara municipalsamhälle och sammanslogs med Ornö och Utö till Dalarö kommun.
- 1953 Varmbadhuset beläget i Fiskehamnen rivs.
- 1952 Teletrafiken till Dalarö automatiseras 15/10 1952.
- 1952 Biblioteket i Treberg öppnar.
- 1952 S:t Lukasstiftelsen övertar Bellevue. Kallas "Lukas". År 1981 säljs Bellevue till Ola Lundström.
- 1958 En kostsam restaurering av det förfallna Tullhuset blev klar.
- 1958 Invigning av Sveriges enda Tullmuseum i Tullhuset som sedan flyttades till Kungsholmen år 2000.
- 1958 Dalarö skola fick en tillbyggnad bakom den gamla skolan.
- 1958 Dalarö Folkhögskola (Frälsningsarmén) startar upp verksamheten "Lyngsåsa" - avflyttad 2006.

- 1958 Dalarö storkommuns sista sammanträde 29 december i kommunalhuset. Kommunen uppgår vid årsskiftet i Österhaninge.
- 1960 Dalarö som samhälle faller i s.k. "Törnrosasömn" .
- 1960 -talet. Den stora rivningsvågen i Sverige drabbar även Dalarö.
- 1960 Orgeln i kyrkan omdisponeras efter att kyrkan fått en donation av bankdirektören Jacob Wallenberg.
- 1962 Bilfärjetrafik till Ornö inrättas av skeppare Yngve Ahlman.
- 1963 Kyrkoherde Allan Lindeberg, "Faderallan", håller sin avskedspredikan efter över 30 år som omtyckt präst i Dalarö församling.
- 1965 Omfattande renovering av S:t Lukas, (Bellevue) bl. a. väsentligt mindre fönster.
- 1965 Haningehem uppför två hyreshus invid torget.
- 1965 Det anrika Dalarö Hotell och Restaurang och intilliggande annexet även kallad Kommandantbostaden rivs efter beslut i Österhaninge kommunalnämnd.
- 1965 Stormvarningssignaleringen "trattar över kon" på Lotsberget läggs ned.
- 1968 Bebyggelseutredning görs som underlag för ny stadsplan, utförd av Eva Rosandér.
- 1968 Sedan 1968 driver Vaxholmsbolaget sjötrafiken.
- 1968 En del av hotellbryggan rasade ner i vattnet. En lastbil samt en kompressor följde med.
- 1969 Stockholm övertar lotsningen från Dalarö.
- 1970 Ny stadsplan påbörjas, offentliggjord 1977.
- 1971 Det år då Haninge kommun bildas vari Dalarö ingår. Kyrkans verksamhet flyttar in i Gammelgården.
- 1978 Dalarö får en turistbyrå - antal besökare var 6.000 - 7.000 personer.
- 1979 Lotsverksamheten upphör, sista Dalarölotsen Kurt Sjöblom går i pension.
- 1980 Strand hotell brinner, vid återuppbyggnaden sker omfattande förändringar av byggnaden
- 1981 Apoteket på Dalarö stängs.
- 1981 Invigning av nytt piano i kyrkan, skänkt av Märta Kollberg.
- 1981 Societetshuset i Dalarö klassas av länsstyrelsen såsom byggnadsminne.
- 1981 Året då Dalarö Företagarförening startade.
- 1983 Konstnärinnan Eva Bonniers sommarvilla i Dalarö, ritat av arkitekt Ragnar Östberg, klassas som byggnadsminne liksom klappbryggan.
- 1983 Nuvarande orgel invigdes, nu med 18 stämmor.
- 1984 Dalarö upphörde att vara lotsplats 31 dec 1984.
- 1986 Dalarö firar 350-års jubileum.
- 1989 En ny vägsträcka från kanalbron mot Smådalarö öppnas, så att genomfartstrafiken inte längre behöver köra Baldersvägen.
- 1989 Kommunen genomför ca 15 vägnamnsändringar. De flesta gamla namn tillkom under 1850-talet.
- 1990 En fiskarbod byggd 1865 av Frans Ludvig Öhman som saltbod inrättas som museum kring forskaren Anders Franzén, upptäckaren av Vasa 1956.
- 1993 Haninge bostäder bygger hyreslägenheter vid Dalarö torg.
- 1996 Kustbevakningen flyttar från Dalarö.
- 1998 Dalarö Hembygdsförening bildas.
- 2000 Tullmuseet flyttar från Dalarö till Ahlströmergatan 39 i Stockholm.
- 2001 Dalarö bageri med anor från början av 1900-talet brinner ner till grunden den 22 dec.
- 2003 Några dykare påträffar "Gubbvraket" från 1600 - talet, utforskning påbörjas, se 2007.
- 2003 Utvidgar Norbergs Livs, ICA-Dalarö med en ca 300 m<sup>2</sup> stor tillbyggnad.
- 2003 Anders Franzéns museum överlätes till Dalarö hembygdsförening.
- 2003 Nya verksamheter i Tullhuset bl a Turistbyrån.
- 2004 Nytt bageri byggs på samma plats som det nedbrunna bageriet 2001.
- 2004 Det nya Dalarö Museum invigs den 19 juni i Tullhuset. Skärgårdsmuseum i Treberg flyttar enär lokalerna behövs i skolverksamheten.
- 2004 Minnesmärke skapad av Ursula Schütz över Estländare invigs i Fiskehamnen den 25 september. Av totalt ca 30000 kom över 6000 balter hit till Dalarö som flyktingar under krigsåren.
- 2005 Det första spadtaget för den nya Idrottshallen tas den 25 oktober.
- 2005 m/s Sadelögas Huvudskärsturer upphör. m/s Jungfrun övertar.
- 2006 Dalarö Idrottshall invigs vid Askfatshamnen den 25 augusti.
- 2006 Postkontoret på Dalarö stängs.
- 2006 Hedengrens matservering (Travet) rivs.
- 2006 Flyttade Dalarö Folkhögskola till Ågesta efter 48 år på Lyngsåsa.
- 2007 Det är ett sensationellt, välbevarat, vrakfynd, "Gubbvraket", som hittades vid Edesön, se 2003.
- 2007 Dalarö Vänklubb bildas.

- 2008 Dykarklockan vid Franzénboden invigs.
- 2008 Ny gångbro över Dalarö kanal ersätter tidigare bro.
- 2008 Snusmillans bod med anor från 1800-talet rivs. Odinsvägen 12.
- 2009 Dalarö kyrka får tegeltak igen.
- 2011 Anders Franzéns bod K-märkt.